

Rondom de kerk



JAARGANG 69

NR. 8

JUNI 2024

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: gereref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. Rien Tichem.
Tel. 06-47039491
E-mail: rientichemgkajp@zeelandnet.nl
- SCRIBA: Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell
Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland
Tel. 0167-573717/ 06 28755011
- PREDIKANT: Ds. M van der Zwaag-Haan.
Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren
Tel. 06-23697249.
E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl
- REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

2 juni: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; 's Gravenpolder

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

3^e collecte: Zending

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

9 juni: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom
Viering H.A. aan tafel

Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

16 juni: 10.00 uur: Ds. M van der Zwaag-Haan

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

23 juni: 10.00 uur: Mevr. I. Bakker; Middelharnis

1^e collecte: Wereldvluchtelingendag

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

30 juni: 10.00 uur: Dr. Timmers; Roosendaal

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

7 juli: 10.00 uur: Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

3^e collecte: Diaconie

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

KERKBLAD

Let op: Het volgend nummer van het kerkblad is voor 2 maanden, juli en augustus.

Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 29 juni! Vriendelijke groet,
Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE**NIEUWS UIT DE GEMEENTE**

Vreugdevolle, maar ook verdrietige en zorgelijke berichten uit de gemeente passeren de revue.

Te beginnen met een feestelijk gebeuren. We zijn blij en dankbaar voor het 50-jarig huwelijk van Rien en Anneke van Strien. Al die jaren hebben ze lief en leed met elkaar gedeeld, zijn er kinderen en kleinkinderen gekomen en mochten ze op hun beurt delen in het lief en leed van de gezinnen van de kinderen. En al die jaren was er een geloofsgemeenschap, waar ze deel van uit mochten maken. Omdat de pioenrozen niet kunnen wachten, zal het feest later gevierd worden.

We leven mee met gemeenteleden die ziek zijn en behandelingen ondergaan en met hen die rouwen om het verlies van een dierbare. We leven ook mee met alle gemeenteleden die vanwege hun bedrijf afhankelijk zijn van het weer en met zorg zien hoeveel regen er valt (op het moment dat ik dit schrijf valt de regen weer eens met bakken uit de hemel).

We denken aan alle jongeren die examen hebben gedaan en nu in spanning zitten over de uitslag. We hopen op positief resultaat en een mooie studie, of leuk werk als vervolg.

HELP DE DOMINEE BIJ HET MAKEN VAN HAAR PREEK!

Dit is je kans om ook jouw stem hoorbaar te maken. Natuurlijk is preken maken een ambachtelijk werk, waarvoor je gestudeerd moet hebben. Maar het eerste wat een dominee doet bij de preekvoorbereiding, is de tekst aandachtig lezen en noteren wat raakt, wat kan rekenen op instemming en wat schuurt, welke associaties opkomen, welke ervaringen meekomen en welke ideeën opploppen. Die eerste fase wil ik samen met jullie doen. In deze periode staat het Bijbelboek Handelingen op het alternatieve leesrooster. Een boeiend boek dat gaat over het wel en wee van de eerste jaren van de jonge kerk na Jezus' hemelvaart. In hoeverre lijkt deze gemeente op de onze, wat kunnen we ervan leren?

Op 16 juni ga ik voor in Anna Jacobapolder. **Handelingen 6: 8 t/m 7: 7 en Handelingen 7: 44 t/m 60** is dan aan de orde. Het verhaal gaat over Stefanus. Ik ben van plan om **maandagmiddag 10 juni om 13.30 uur in de consistorie** van de kerk te zitten. Wie met mij mee wil denken, is welkom. Het zal een uurtje duren. Het enige wat je voor kunt bereiden is alvast de tekst te lezen. Leuk als je van tevoren laat weten dat je wilt komen, maar het hoeft niet persé. Als iemand wel wil komen, maar niet op dat tijdstip kan, laat het me dan weten. Dan kijken we of het verschoven kan worden. Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft op 16 mei vergaderd. Hierbij waren ook de voorzitter en de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters uitgenodigd om de cijfers van 2023 te bespreken. Erna opent de vergadering door een stukje voor te lezen van Tineke Tuinder. Het heet "Een Toekomst vol van Hoop." Zaken rond jeugd en jongeren worden besproken. De kinderen van de kindernevendienst hebben het project rondom Pinksteren afgerond. Deze maand stond in het teken van "De Vlamvorm", welke voor in de kerk stond.

De jongeren uit onze kerk zullen binnenkort naar de EO-jongeren dag gaan. Alle jongeren van het eiland Tholen gaan gezamenlijk, samen met de begeleiding. Wij wensen hen een mooie dag toe. We bespreken de financiële stukken van 2023 van het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de kerkenraad. De jaarstukken zullen binnenkort ter inzage liggen bij de penningmeester.

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd.

We evalueren het theaterstuk wat gehouden werd in de Maagd op 24 april. De reacties waren allemaal lovend, en er waren veel gemeenteleden aanwezig. Het werd ervaren als een mooi inspirerend stuk, waarin prachtige liederen werden gezongen en herkenbare Bijbelteksten klonken.

De ingekomen post en mail worden benoemd;

Op 17 april is er een overleg geweest tussen gemeentebestuur en kerkelijke organisaties in Tholen. Bij dit kerkenoverleg is Ds van der Zwaag aanwezig geweest. Er werd gesproken over de Asielspreidingswet en over de samenleving op Tholen. Er werden ook persoonlijke punten ingebracht.

Het onderwerp over de groene containers is ook besproken. Er was geen directe oplossing dus hier moet nog verder naar gezocht worden. De Classisvergadering op 22 mei hebben we ter kennisgeving aangenomen.

Op 1 juni trouwen Martin en Valesca Dorst in onze kerk. Zij zijn al getrouwd voor de wet maar willen nu een zegen over hun huwelijk ontvangen. Om half 11 zal de dienst beginnen en Ds Marina van der Zwaag zal deze dienst voorgaan. Wij wensen hen een mooie dag en veel geluk toe!

Vanaf de maand juni hoopt ds Marina van der Zwaag een cursus te geven met als titel "7 + 1 ontmoeting met God." Er zijn inmiddels mensen voor aangemeld.

Voor allen die deze maand in spanning wachten op de uitslag van hun examens, wensen we veel succes toe!

Hartelijke groeten, van de Kerkenraad.

OVERLEDEN

Op donderdagmiddag 23 mei is ons oud-gemeentelid Nel Nunnikhoven in de leeftijd van 84 jaar overleden.

Kort na het overlijden van Rinus Quist, bleek zij ernstig ziek te zijn. Vanuit de aanleunwoning waar ze verbleef is ze de laatste twee weken verzorgd in Ten Anker.

Donderdag is Nel vredig en onder de zegen van haar Heer, in het bijzijn van haar dierbaren, overleden.

Nel wordt donderdagmiddag 30 mei in besloten kring begraven, na een afscheidsdienst in Ons Dorpshuis aanvang 13.30 uur. Iedereen is hiervoor van harte is uitgenodigd.

JOUW OUDE POSTZEGELS EN KAARTEN ZIJN GELD WAARD

Al vele jaren zamelt de Z W O postzegels en kaarten in.

De laatste jaren willen ze in Utrecht ook graag oude mobieltjes en cartridges.

Een oud mobieltje levert al gauw € 3,00 op.

Ieder jaar levert het landelijk een mooi bedrag op.

Achter in de kerk staat een nieuwe doos waar je alles in kunt doen.

Wij zorgen er voor dat het in Utrecht komt.

In 2024 is de inzameling bestemd voor steun aan vrouwen in Rwanda. Zij zetten zich in tegen ondervoeding.

Helpt U ook mee.

Wij zijn er blij mee.

Namens de Z .W. O. Riet Wisse.

ROOSTERS

	Oppasdienst	Kindernevendienst	Deurcollecte
2 juni	Corrie	Fanny	In de kerk
9 juni	Babette en Annemiek	Natalie	Jop
16 juni	Judith	Wendy	Marco
23 juni	Sylvia	Heleen	Joep
30 juni	Babette en Annemiek	Natalie	In de kerk

KERKTAXI

2-6	Martijn en Joke	
9-6	Sylvia	
16-6	Bram en Coby	Voor info over de kerktaxi kunt u tot
23-6	Rien	zaterdagavond bellen naar
30-6	Sjaak	Sylvia Reijngoudt
7-7	Bram en Coby	0167 573717 of 06 28755011

BLOEMEN IN DE KERK

In juni verzorgt Meta de bloemen, in juli hoopt Wendy dat te doen.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

19-06-1942 Mevr. J.H.C.Fontijne-Jagt Mosselkreekstraat 42
4675 BP Sint Philipsland
28-06-1932 Dhr.L.G. Engelvaart Steintjeskreek 8 4675RZ AJP
02-07-1945 Mevr. J.M.Walpot-v.d.Reest. Eendrachtstraat 10
4675CS Sint Philipsland

Deze, en alle andere jarigen, hartelijke gelukwensen en alle goeds en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar.

NIEUWE LEDEN VRAGEN OP 1 JUNI DE ZEGEN OVER HUN HUWELIJK

Recent zijn Martin Dorst en Valesca Bakker lid geworden van onze kerk. Zij hopen op zaterdag 1 juni om 10.30 uur de kerkelijke zegen over hun huwelijk te ontvangen. U bent hierbij van harte welkom, zoals dit ook op 19 en 26 mei is afgekondigd.



Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

GEMEENTE OPBOUW VAN DE DORPSKERNEN IN BANGLADESH

Achtergrondinformatie.

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.

De leden van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Veel van hen zijn analfabeet en ook de gezondheidssituatie is slecht.

Daarnaast zijn er geen geschoolde predikanten en is de kennis over het geloof beperkt.

Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.

Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dorpskerken om vitale gemeenten te kunnen zijn.

Lied

Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

Dit woord komt tot ons op de wind.

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.

Dit woord, dat God van oudsher sprak.

Dit woord blijft leven in een lied.

Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Dit lied dat onze nacht verstoort
 wordt keer op keer als nieuw gehoord.
 Het breekt zich baan in morgenlicht,
 een nieuwe dag, een vergezicht.
 Van ver, van oudsher aangezegd,
 een naam, opnieuw op ons gelegd,
 een woord, dat onze monden vult,
 een lied, dat Gods gelaat onthult.
 O woord, zolang ons toegedaan,
 zet ons opnieuw tot zingen aan:
 gezegend, hier en overal
 die is, die was, die komen zal!

de ZWO-groep

LANDSCHAPSFAIR EN KOOR.

Op 22 juni is er op het terrein van de Eendenkooi een landschapsfair, waar het gelegenheidskoor van onze kerk de catering gaat verzorgen.

In 2021 hebben we dat ook gedaan, en hebben toen een mooi bedrag voor de kerk over gehouden, het is een lange dag, maar erg de moeite waard.

Dit jaar gaan we dat ook weer doen, en bieden koffie en thee of sap aan, met appelgebak, kwarktaart, cake en diverse koeken.

De fair is open van 11.00uur tot 18.00uur.

Er is op de fair van alles te doen en te koop, en we hopen op een mooie dag.

U bent van harte welkom, om bij ons koffie te komen drinken, en ook aan voor de kinderen wordt gedacht.

Er zijn pakjes drinken en snoep voor de kinderen te koop, en dit alles ten bate van onze kerk.

Wij willen U vragen om wat te bakken, bv. een cake, boterkoek of kwarktaart, om op deze fair bij de koffie te verkopen.

Ook kunt U zich aanmelden om te helpen met koffie in te schenken, al is het maar voor één uurtje, alles en iedereen is welkom.

Dit mag U aangeven bij Marian Nell of Irene Boudeling.

Alvast heel erg bedankt, en hopelijk komt U ook op 22 Juni naar onze koffiecórner op de Eendenkooi.

Graag tot 22 Juni op de fair.

ALLEEN

Alleen zijn betekent niet eenzaam
alleen zijn geldt niet als een straf
alleen zijn met mooie gedachten
gedachten neemt niemand je af.

Alleen met de dierbare doden
alleen met de herinnering
aan tijden die lang reeds voorbij zijn
aan alles wat kwam en wat ging.

Alleen ongestoord in je omgeving
de dingen vertrouwd om je heen
een rustig en zuiver geweten
dan ben je gelukkig alleen.

Wie zo het alleen zijn kan dragen
wie zich zo verzoent met zijn lot
die spreekt niet van eenzame dagen
die leeft in vertrouwen op God!

HARTELIJK BEDANKT

Het was hartverwarmend, de felicitaties, kaarten, attenties en
bloemen die wij kregen bij ons 50jarig huwelijk.
Iedereen heel hartelijk bedankt.

Rien en Anneke van Strien

Bestelformulier collectebonnen.

Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk staat dan staat er de volgende week een envelop voor u klaar.



Naam

Adres

Telefoon

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: